

BIJLAGE

PALMZONDAG - JAAR A 2023

HOOGMIS 10.00 UUR



Mis: Titus Brandsma – W. van Belle
m.m.v.: Capella Majellana en kinderkoor

INTOCHT

Tijdens de processie zingen we de volgende gezangen:

'TOEN JEZUS NAAR ZIJN STEDE GING'

Toen Jezus naar zijn stede ging
Zes dagen voor zijn lijden,
Toen naderde een lange stoet
die hem een welkom wijdde:

**Wij zingen Hosanna, de koning ter eer;
Gezegend die komt in de naam van de Heer.**

Zij hebben kleren uitgespreid,
Hem toegezwaid met palmen;
Zij lieten heel Jeruzalem
van hun nieuw lied weergalmen.

Refrein:

Wij voeren naar Jeruzalem
de Koning met ons mede;
Wij trekken uit het Oud Verbond
om 't Nieuwe te betreden.

Refrein:

Jeruzalem, o hemelstad,
hier komt uw Koning binnen;
De vijandschappen gaan voorbij,
de liefde mag beginnen. **Refrein:**

'O MENSEN, HOORT WAT IS GESCHIED'

1. O men - sen, hoort wat is ge - schied,
het is — palm - zon - dag, zo ge ziet,
wan - neer men God zijn vre - de biedt, -
ho - san - na in de hoog - te!

De eerste dag, de laatste week,
o luister wat de Heer toen deed,
hoe Hij Jeruzalem inreed -
hosanna de zoon van David!

De mensen hebben recht en slecht
hun kleren op de grond gelegd,
toen is uit aller mond gezegd:
hosanna de Zoon van David

Zij riepen: leve de profeet!
Gij maakt U voor de dood gereed,
De dag die nu Palmzondag heet -
Hosanna in de hoogte!

Uw staatsie, dat is toorn en pijn,
Er zal een kroon van doornen zijn,
Zoudt Gij daartoe geboren zijn?
Hosanna de zoon van David

O, mensen, weet wat is geschied,
Na deze zondag, na dit lied:
God is het, die u vrede biedt -
Hosanna in de hoogte!

Rij voort, o koning, door de tijd
tot midden in het dodenrijk,
dat is de grote lijdensweek -
Hosanna de zoon van David!

'DE KONING VAN DE VREDE'

De koning van de vrede komt in de hoofdstad aan,
de mensen zijn gezegend, hij komt in Godes naam.
Doe open nu de poorten, de koning moet er door,
och, Here, geef nu voorspoed, zo roepen zij in koor.

Maar zullen zij geloven en nemen zij hem aan
of zullen zij hem doden en Gode wederstaan?
Ik zie de koning komen die op een ezel rijdt,
de palmen van de bomen zijn voor zijn voet
gespreid.

Maar morgen is het anders, dan wordt hij zelf
verhoogd,
en aan een boom gehangen en als een vrucht geogst.
Gij hogepriester Anna, wat roept Jeruzalem?
Het roept vandaag 'hosanna' en morgen 'weg met
hem'.

Kinderen zingen: 'DANS EN ZING'

Refrein: 2x

**Dans en zing, Hosanna voor de Koning.
Dans en zing, Hosanna voor de Heer!**

Op een ezel komt Hij aan
Om naar Jeruzalem te gaan.

Refrein:

Zwaai de takken heen en weer:
zegen en vrede voor de Heer!

Refrein:

OFFERANDEZANG: - Allen

(LD 790, 1-3)

O Hoofd, vol bloed en wonden,
 met smaad gedekt en hoon,
 O God' lijk Hoofd omwonden,
 met scherpe doornenkroon
 O Gij, die and' re kronen, en Glorie waardig zijt,
 Ik wil mijn hart U tonen, dat met U medelijdt.

Mijn God, die zonder klagen,
 het zwaarste hebt doorstaan,
 Al wat Gij had te dragen,
 wie heeft het U gedaan!
 Wee mij, die voor de zonden, het hoogste goed verliet!
 O, om uw bloed en wonden, verstoot mij, zondaar niet!

O Hoofd, vol bloed en wonden,
 O Gods onschuldige Lam,
 Dat voor der mensen zonden, de schulden op zich nam!
 Wat zal ik U dan geven voor zoveel smaad en smart?
 Heer, neem mijn korte leven, Heer,
 neem mijn schamel hart

HEILIG

Cantor
 Hei - lig, hei - lig, hei - lig de Heer!

Allen
 Hei - lig, hei - lig, hei - lig de Heer! De God der he - mel-se

Cantor
 mach-ten. Vol zijn he - mel en aar - de van uw

Allen
 heer-lijk - heid. Ho-san - na, ho-san - na, ho-san-na in den ho -

Cantor
 ge. Ge-ze - gend Hij, ge-ze - gend Hij die komt in de naamdes

Allen
 He - ren. Ho - san - na, ho-san-na, ho-san-na in den ho - ge.

LAM GODS

Cantor
 Lam Gods, Lam Gods, dat weg-neemtde zon-dender we - reld,

Allen
 Lam Gods, ont - ferm U o - ver ons.

Cantor
 Lam Gods, Lam Gods, dat weg - neemtde zon - dender

Allen
 we - reld, Lam Gods, geef ons de vre - de.

COMMUNIEZANG:

‘Het is een oud verhaal’ – kinderen

Het is een oud verhaal
 hoe Jezus met zijn vrienden
 Het brood brak en de wijn dronk
 bij 't laatste Avondmaal.

Bij 't laatste Avondmaal
 wist Hij, dat Hij moest sterven:
 De maaltijd was het afscheid,
 heel treurig allemaal.

Heel treurig allemaal,
 maar Jezus zou verrijzen;
 De maaltijd wordt een zegen
 daar in die etenszaal.

Daar in die etenszaal,
 daar bleven vrienden komen.
 En vierden dan die maaltijd,
 net als wij allemaal.

Net als wij allemaal,
 dan denken wij aan Jezus
 En dat Hij hier bij ons is,
 da's méér dan een verhaal!

Hoera voor Koning Jezus*Kinderen*

Wij juichen voor een Koning,
 rechtvaardig en oprecht.
 Die met ons mensen is begaan en
 waarmaakt wat Hij zegt.
 Die opkomt voor de armen.
 Een Koning die ooit zei:
 ‘wie omkijkt naar wie zwak is,
 die hoort pas echt bij ‘Mij’.

Refrein:

Hoe - ra voor Ko - ning Je - zus! De

zon van ons be - staan. Hij is ons licht en

le - ven. Zijn rijk zal nooit ver - gaan. Zijn

Rijk zal nooit ver - gaan.

Wij juichen voor een Koning, die anders is dan wij.
 Die boven alle leiders staat, een koning, sterk en vrij.
 Die op een keer verklaarde: ‘Mijn Rijk is niet van hier’.
 Want Hij regeert als koning, maar wel op zijn manier.

Refrein:

Wij juichen voor een koning, die een van ons wou zijn.
 Die onterecht gekruisigd werd en weet van haat en pijn.
 Hij wilde zich niet sparen en overwon de dood.
 Die koning doet ons leven en redt ons uit de nood.

Refrein: